

alle
nooit
zult
vraag
vragen
jij
liefde
Wanneer
HEER
zegeningen
goed
zien
plaats
staat
zodat
plan
blijven
hebt
welke
bent
gewoon
komt
kracht
juiste
Vader
beloften
doet
hele
steeds
vaardigheden
duidelijk
wanneer
elk
nieuwe
vast
zeggen
antwoord
mensen
functie
zullen
nodig
wel
alleen
werkzoekenden
Koninkrijk
angst
zouden
gaan
geloof
geven
moment
gaat
jezelf
ervan
onze
mee
werk
Mattheus
zei
tijd
volgende
Gods
jullie
wilt
weer
helpen
Johannes
zoektocht
weat
jou
manier
jouw
krijgen
komen
dag
laten
staan
zoeken
Jezus
zelfs
brengen
toe
wereld
kunt
baan
nemen
wellicht
werken
vol
dingen
gelovigen
anderen
enige
willen
goede
heel
moeten
gegeven
ervoor
werkloosheid
zorgen
zoeken
kinderen
zoals
elkaar
Heer
laat
hen
Hoofdstuk
graag
Woord
naam
eerste
Christus
waar
Geest
eigen
ontvangen
echt
Wees
geeft
bang

Stelling

**Werk is een straf van God
als gevolg van de zondeval**



Stelling

**Werkloosheid is geen
financiële ramp**



Stelling

**Geestelijk werk is belangrijker
en beter dan werk
in de maatschappij**



EEN BAAN VOOR
het
LEVEN

"Wanneer kun je beginnen?"

- God



BARBARA
RARDEN

Kernvers

Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Mattheüs 6 vers 31 tot 33



Uitgangspunt

Werk zoeken start met het in goede relatie komen met God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest



God is jouw werkgever

- Verhaal van de archeologen
- Hoe kijk je naar je huidige (werk)situatie?
- Wat is je perspectief?
- Werkloosheid is niet per definitie een ramp



Staatsburgerschap

De wereld zegt.....	De Bijbel zegt.....
“Kom voor je rechten op en zorg voor jezelf.”	“Leg je leven af voor Jezus en je zult het vinden.”
“Pak wat je pakken kunt.”	“Geef en je zult ontvangen.”
“Heb dingen lief en gebruik mensen.”	“Gebruik dingen en heb mensen lief.”



Werkloosheid & werk

- Waarom ik?

Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen

Mattheüs 5 vers 45



Werkloosheid & werk

- Elke 4,5 jaar een andere baan
- Hoe vaak is dat vrijwillig
- Arbeidsrelaties worden steeds losser



Werkloosheid & werk

- De kracht van voorbereiding
- Rentmeesterschap
- Genade: God voorziet

Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad.

Deuteronomium 32 vers 4

God is jouw werkgever!

We zijn op het slagveld

- Strijd tussen twee koninkrijken
- Wij bevinden ons achter vijandelijke linies
- We zijn saboteurs, we blijven niet onopgemerkt
- God wil dat we 'gevaarlijk' zijn voor deze wereld
- Je kunt je er niet aan onttrekken



We zijn op het slagveld



- Werk en Koninkrijk zijn niet gescheiden
- Gedraag je je als een immigrant, een allochtoon, of ben je volop staatsburger?

In plaats van te proberen voor God een plekje te creëren in ons drukke leven, zouden we moeten proberen ons gehele leven in te passen in de volmaakte wil van God

Vijf Zegeningen

1. Diepe en persoonlijke relatie met God
2. Ontdekken hoe God je heeft gemaakt, welke gaven en talenten je hebt gekregen
3. Verbeteren en verrijken van relaties
4. Bevrijding van angst
5. Een nieuwe baan



Perspectief

Bedenk wel dat je bent ontworpen voor werk in het Koninkrijk, niet voor het streven naar een groter huis, mooiere auto of indrukwekkender titel.

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 3 vers 20 en 21

Psalm voor Werkzoekenden

**De HEER is mijn Werkgever, ik zal nooit werkloos zijn.
Hij maakt mij tot Zijn vertegenwoordiger, Hij leidt mij naar plaatsen
waar ik tot een zegen kan zijn. Hij herstelt mijn vertrouwen.**

**Hij leidt mij van de ene aanstelling naar de andere ter wille van mijn
gemoedsrust. Zelfs wanneer ik door een periode van werkloosheid ga,
dan vrees ik geen kwaad want U bent bij mij.**

**Uw Woord en Uw Geest, zij versterken mij. Voor de ogen van twijfelaars
en critici bereidt U voor mij een nieuwe baan voor. U zalft mijn acties
met succes. Mijn dagen zijn gevuld met Uw voorzieningen.**

**Vrede en voorspoed zullen mij volgen, alle dagen van mijn zoektocht
naar werk. Ik zal met U terugkeren naar de arbeidsmarkt op het juiste
moment.**

